

WISA in het kort



Waldorfpedagogie in 2017

Bijna honderd jaar Waldorfpedagogie heeft overal ter wereld zijn kwaliteiten laten zien. Het Waldorfond onderwijs is (nog steeds) zeer actueel omdat het zich baseert op de universele en tijdloze ontwikkelingsfasen van de mens. De Waldorfpedagogie richt zich op de ontwikkeling van een vrije persoonlijkheid van het kind door drie gelijkwaardige gebieden aan te spreken: het denken (cognitie), het voelen (sociaal emotionele ontwikkeling) en het willen (handelen en in actie komen). Het gaat dus om leren én ontwikkelen met hoofd, hart en handen.

Internationaal onderwijs

In de huidige tijd is er een sterke behoefte aan internationaal onderwijs. Steeds meer internationale gezinnen wonen in Nederland en veel Nederlandse ouders hebben de wens hun kinderen op te voeden in de geest van wereldburgerschap. In de regio Amsterdam is deze internationalisering groter dan waar ook in Nederland. Waldorfpedagogie wordt overal in de wereld gebruikt, het curriculum is dus direct internationaal toepasbaar.

Natuur

Spelen, ontdekken, bewegen in de natuur zijn de beste basis voor bewustzijn en persoonlijke groei. In een tijdperk waarin computers, smartphones, tablets en zelfs robots een vaste plaats in de maatschappij innemen, is het des te belangrijker dat kinderen de realiteit en de rust van de natuur meekrijgen. De natuur brengt kinderen terug naar de essentie van het leven. In de natuur kunnen kinderen aarden, heerst altijd rust. De natuur is altijd eerlijk en realistisch. De natuur laat zien dat kracht en rust binnenin je zit en niet van buitenaf komt. De natuur kent geen veroordeling en ongelijkheid.

‘Worden wie je bent’

WISA staat voor veelzijdig onderwijs gericht op een brede en evenwichtige ontwikkeling van kinderen. Onderwijs gericht op leerplezier en een leven lang leren. Onderwijs dat het creatieve vermogen aanspreekt. Onderwijs waarbij de kinderen zelfvertrouwen en zelfkennis verwerven. En onderwijs dat de leerlingen activeert om een bijdrage te leveren aan de maatschappij en de wereld. Met leerplezier, creativiteit, zelfvertrouwen en zelfkennis zullen jongeren over de veerkracht beschikken die zij nodig hebben om hun plek in de snel veranderende wereld steeds opnieuw te kunnen vinden.