

Geachte raadsleden,

Na ruim 10 jaar strijd, lijkt er eindelijk zicht op het einde van onze nachtmerrie.

Zoals het er nu naar uitziet worden wij eindelijk gelegaliseerd.

Daar zijn wij natuurlijk heel erg blij mee.

Maar zoals jullie begrijpen, willen wij het eerst zien en kunnen het daarna pas geloven.

Wij hebben de afgelopen jaren heel vaak ingesproken en voor ons gevoel is nu alles wel gezegd.

Wij zijn in hoopvolle afwachting van een positief raadsbesluit met betrekking tot onze legalisatie.

Met vriendelijke groeten

Namens de woonboten van de Willem Fenengastraat

Diana Giannattasio